

2 *Polska.*



3 *Polska.*



4 *Polska.*



5 *Polska*



6 *Palka*



7 *Hornkapalka.*



2. I Denckers avskrift är de två första åttondelarna inte bundna i repris 1, takt 3 och repris 2, takt 1.

5. I Denckers avskrift finns förutom denna version även en annan variant. Se melodi nr 96.

Margareta Höglund:

Spelmannen Carl August Lindblom

År 1816 fick Risinge församling en ny klockare och organist i unge Johan Fredrik Österberg (1799-1847). Han var född i Finspång och hade avlagt organistexamen i Linköping. Enligt förordning var klockarna skyldiga att undervisa elever. Österberg tog sig an många som han lärde orgel- och violinspelning samt noter. En av dem skulle visa sig bli en spelman som satte sin prägel på musiken i både norra Östergötland och sydvästra Sörmland och vars bravadär än i dag lever kvar i muntlig berättartradition. Hans namn var Carl August Lindblom.

I födelseboken från Skedevi socken för år 1832 står inskrivet:

Barnet Carl August Lindblom från Norra Källviken, född den 29 oktober, döpt den 3 november.

Par: F.d. skraddaren Petter Lindblom och hans hustru Brita Stina Eklund.

Fadern var född i Askers socken i Närke och blev senare kronofjärdingsman. Modern kom från Regna.

När klockare Österberg dog var Lindblom 15 år. Han blev Österbergs mest kände elev enligt Alfred Andersson i Lotorp, som i sin tur var en av Lindbloms elever. Albert Gustafsson i Vingåker – även han elev till Lindblom – berättar att Lindblom började spela fiol när han var sju år gammal och vid 12 års ålder var han utlärnd folkmusiker. Lindblom hade då också gått i lära hos en trädgårdsmästare Eriksson i Finspång.

Lindblom och hans hustru Cajsa Lotta (Charlotta) Danielsdotter (född 1821 i Kimstad) fick två barn tillsammans – en dotter född 1855 i Norrköping och en son född 1858 i Skedevi.

Lindblom var 23 år och hustrun 34 när dottern föddes. Hon fick namnet Beata Charlotta och blev skollärlarinna bl a i Joganbo, Sköllersta. Hon dog 1915 i Pålsboda, ogift och barnlös.

Sonen Carl Anders Malkus flyttade via Rejmyre 1883 till Kalvola i Finland där han blev glasslipare på littala glasbruk. Med sig hade han hustrun Katarina Charlotta som han gift sig med 1881. Hon födde en son 1883 men dog innan denne hunnit fylla ett år. Malkus gifte om sig 1887 med Wilhelmina Jaakontytär (Jakobsdotter) och fick med henne sex barn under den tid de bodde i Kalvola. År 1900 flyttade familjen till Kymmene församling. När Malkus 1915 personligen närvarade vid systemens bouppteckning hade han bostadsadress Wiiala i Finland.